

«Zeker niet, zeker niet!» zei Alice haastig om maar een ander onderwerp van gesprek te hebben. «Houdt u veel van — honden?» De muis antwoordde niets en toen ging Alice snel voort: «In de buurt van ons huis is zoo'n aardig hondje, dat je eens moest zien! Een kleine terrier met heldere oogjes en lang, bruin krulhaar! En hij apporteert allerlei dingen en kan «mooi zitten» en om zijn eten vragen en allerlei kunstjes verrichten — o,

Het werd hoog tijd, dat ze
vloed raakte heelemaal vol vogels
die er in waren gevallen. Daar
en een Dodo, een Papegaai en
en verscheiden andere vreemde
Alice voorop zwom het gansche g

